



21 ΦΕΒ. 2001

Το «μαγείρεμα» μιας παράστασης

Στην «Πειραματική Σκηνή Τέχνης» της Θεσσαλονίκης

Υπάρχει μια... κλειδαρότρυπα, από την οποία μπορεί να δει κανείς τα καρίτσια και τις ανασφάλειες των ιδοποιών στις πρόδεις, στα καμαρίνια, ακόμη και στην ίδια την παράσταση; Για να δει «πώσα από την πόρτα», να γελάσει, να συμπάθει σ' ένα βαθμό, μ' αυτούς τους αιθεροβάμονες «παιχτες» που μοιάζουν με κακομαθημένα κι ευαισθητά παιδιά;

Την... αβάσταχτη ελαφρότητα των ιδοποιών αλλά και το «μαγείρεμα» μιας παράστασης (πριν ανεβεί αλλά και μετά), αποκαλύπτει με τον μπχανόρο ενός... θεατρικού στριπ-τις η κωμωδία του Βρετανού Μάικλ Φρέιν «Το σώσε», που παρουσιάζει αυτό τον καιρό στη Θεσσαλονίκη, η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» στο θέατρο «Αμαλία» (πρωτοπαίκτηκε το '83 στην Αθήνα από την Ελεύθερη Σκηνή σε σκηνοθεσία Αντρέα Βουτσινά).

Ειδαμε λοιπόν αυτό το διασκεδαστικό «άνοιγμα» της Πειραματικής Σκηνής, η οποία στα 21 χρόνια της διαδρομής της με επικεφαλής τον θεατρολόγο και πανεπιστημιακό Νίκηφόρο Παπανδρέου, προσφέρει στους θεσσαλονικείς παραστάσεις καλού γούστου με ξένους κι Ελληνες συγγραφείς, κλασικούς, νεότερους και σύγχρονους.

Στο πρώτο μέρος παρακολουθούμε τις πρόδεις της συμφοράς ενός διάσου τρίτης κατηγορίας, μ' έναν ψωνισμένο σκηνοθέτη να προσπαθεί απεγνωσμένα να καδοδηγήσει τους ιδοποιούς που τα κάνουν μούσκερα. Στο δεύτερο μέρος τους βλέπουμε πιοσ από τη σκηνή να βαζουν τρικλοποδιές μεταξύ τους λόγω κουσουριών, ερωτι-

ΑΡΧΕΙΟ Ε.Ε.



Οι Μένη Κυριάκογλου, Γιώργος Γλάστρας, Μαρία Κοσκινά, Νίκος Κουμαρίας, Εφρ Σταμούλη στην κωμωδία του Μάικλ Φρέιν «Το σώσε» από την «Πειραματική Σκηνή της Τέχνης»

κών ανυπολιών και παρεξηγήσεων, προλαβαίνοντας στο παρά πέντε να βγουν στο κοινό και να γίνουν... θέατρο. Στο τρίτο μέρος υποτίθεται ότι παιζουν κανονικά το έργο φάτσα στη σκηνή και γίνεται το... έλα να δεις. Μπερδεύονται αιτάκες, πόδια, χέρια, σπάνε πόρτες, φεύγουν ρούχα, γλιτράνε στο πάτωμα, αυτοσχεδιάζουν ουφοειδώς, κάνουν μια παράσταση από άλλο ανέκδοτο.

Στο επτάπορτο διώροφο σπίτι του σκηνικού (Απόστολος Βεττιάς) ο Νίκος Αρμάδος σκηνοθέτησε μια ωρολογιακής ακριβείας παράσταση, πετυχαίνοντας το «μπάχαλο» να φαινεται τελείως φυσικό στον θεατή. Με όλους τους ιδοποιούς της «Πειραματι-

κής» να μπαινούνται με την ανάλογη αφέλεια- ματαιοδοξία και να το γλεντάνε βεβαίως ανάλογα με τον «βαρεμένο» χαρακτήρα που υποδύονται (Εφρ Σταμούλη, Νίκος Κουμαρίας, Στάθης Μαυρόπουλος, Νανά Παπαγαβριήλ, Μαρία Κοσκινά, Γιώργος Γλάστρας, Μένη Κυριάκογλου, Γιώργος Δεμερτζής, Νίκος Λύτρας).

* Εξίσου χαρήκαμε και την «Οδύσσεια» της Πειραματικής για παιδιά και νέους κάθε πλικιάς. Το ταξίδι της επιστροφής, ο νόστος, ο σεβασμός στο θειό, οι περιπέτειες με τις δυσκολίες και τους πειρασμούς ζωντάνεψαν με τον πιο απλό και αιπό τρόπο. Με τους ιδοποιους να εναλλάσσονται όμορφα σε διάφορους ρόλους (Γιώργο Δεμερτζή, Άννα Ελεφάντη, Χρήστο Θεοδωρίδη, Γιάννη Καλαβριανό, Μαρία Κοσκινά, Νανά Παπαγαβριήλ, Δημήτρη Φοινίτον) με τη βοήθεια πενικρών αντικειμένων να κεντρίζουν μαγικά τη φαντασία του θεατή, με τη διακριτική αλλά ουσιαστική ζωντανή μουσική παρέμβαση της Αννας Λάκη. Με το θαλασσινό αγαποπελαγίτικο ροτίσιο «Πότε θα κάνουμε πανιά / να κάτω στο πιρόνι» να συνοδεύει γλυκά το πολυκύμαντο ταξίδι του Οδυσσέα και της παράστασης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ