

ΜΕ αφορμή τη «Φιλονικία» του Μαριώ, που ανέδωσε το 1984 ο κ. Β. Αρδίτης, βαθύς γνώστης του γαλλικού θεάτρου, γράψαμε στη σήλη αυτή (-ΤΑ NEA 7.12.1984): «Οι κωμῳδίες του Μαριώ (1688-1763) αντιπροσωπεύουν μια φυγή από την άσχημη πραγματικότητα. Τα θέματά του εξελίσσονται σε μία ιδανική και ονειρική κοινωνία. Μέσα σε πλαίσιο εξωπραγματικό (να τον θεωρήσουμε πρόδρομο του συνρρεαλισμού);, τοποθετεί την πραγματικότητα του ερωτικού συναισθήματος στην πιο απλή, λεπτή και τρυφερή μορφή του. Δεν διαγράφει χαρακτήρες δίνει ορισμένες στιγμές της ανθρώπινης ζωής, ιδίως της νεανικής. Ο Μαριώ είναι στο θέατρο ο Βατιώ της «Επιβίβασης για τα Κύθηρα», ο Μότσαρτ της μουσικής δωματίου της πρώτης του περιόδου... Δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί στα ελληνικά ο Μαριώ, και ακόμη λιγότερο να παιχτεί από Έλληνες ηθοποιούς. Η γαλλική γλώσσα είναι οργανικά συνδεδεμένη με τη λεπτότητα και την κομψότητα του θεατρικού ύφους των Γάλλου συγγραφέα.

Η ευσυνείδητη παράσταση, που οργάνωσε η Πειραιατική Σκηνή της «Τέχνης» της Θεσσαλονίκης και ενσωματώθηκε στη Διεθνή

# «Η Φιλονικία»



Θεατρική Συνάντηση '86 της «Θεατρικής Συντεχνίας», με τη «Φιλονικία» (1744), ενίσχυσε την αρνητική μας άποψη. Είχαν εξαφανιστεί και τα κάποια ίχνη αιθεντικότητας, που είχε η παράσταση Αρδίτη.

Στην εμπεριστατωμένη ανάλυσή της η κ. Γ. Κουκουζίκου («Θεατρικά Τετράδια» -14) γράφει: «Στη Φιλονικία ο Μαριώ, μέσα από ένα πείραμα, ανάγει την απάντηση για το μεγάλο και διαχρονικό θέμα της ερωτικής πίστης στις πρώτες αρχές του. Αφετηρία του η διωρώς προκύπτονα διαφωνία, αναμεσα στα δύο φύλα, που επιζητεί για χρεώσει τον άντρα ή τη γυναίκα με το πρώτο ερωτικό ολίσθημα, την πρώτη ερωτική αποστία». Η σκηνοθεσία της κ. Π. Οικονομοπούλου έδωσε το βάρος στο πείραμα, στην ορθολογιστική «γεωμετρική» και «χημική» άποψη, και εξαφάνισε σχεδόν το συναισθήμα. Η σκηνοθεσία, σινδυνωμένη με τις εγγενείς των Ελλήνων ηθοποιών αδυναμίες για το είδος αυτό, δημιουργούσε – ύσχετες με την πρόθεση του συγγραφέα – κοινικές καταστάσεις. Τα

γέλια των θεατών εξουδετέρωσαν και την άποψη του πειράματος, πράγμα που δεν είχε συμβεί με την παράσταση του κ. Αρδίτη.

Στην παράσταση του θέατρου «Αθέρωφ» έγινε ακόμη πιο αισθητή η ακαταλληλότητα της ελληνικής γλώσσας, με την ίδια μετάφραση της κ. Κ. Μίσοτάκη, τη βαρυμένη με πολλούς καθαρευοντιανούς. Το «πείραμα» πραγματοποίησαν οι κυρίες Θ. Σκαρλάτου, Λ. Σαββίδου, Ε. Σταμούλη, Δ. Σκαρλάτου, Μ. Κυριάκογλου και οι κ. Α. Μουκάνος, Θ. Τεκνετσίδης, Γ. Κορμάνος, Α. Νάτοιος.

Ο κ. Α. Βέττας αξιοποίησε με τα σκηνικά του τον φυσικό υπαίθριο χώρο. Τα καλαίσθητα κοστούμια της κ. Ι. Μανωλεδάκη είχαν την αιθεντικότητα, που απονοίαζε από την ίδια την εφημερία του θάσου.

Η θεωρητικά κατάλληλη μονοτική των κ. Ν. Κοκκή (φλάσοντο), Δ. Πολιτώδη (βιολοντούριο) και Η. Πασχαλίδη (πιάνο) ακονύγταν σαν παράγωνη σε σχέση με το εγκεφαλικό θέαμα.

ΑΛΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ