

ΤΟ ΒΗΜΑ  
Τετάρτη, 11 φεβρουαρίου 1981

# Θέατρο για παιδιά

Ο ΓΙΩΣ συμβαίνει πάντα στόν έρμο τούτο τόπο κι γιδυνεύουμε πάλι νά αποτύχουμε λόγω τής μεγάλης έπιτυχίας. Ο λόγος γιά τίς «παιδικές» σκηνές πού ξεφυτρώνουν σάν τά μανιτάρια, όπως γινόταν παλιότερα μέ τά παγωτά χωνάκια και τά σουβλατζίδικα. Σέ κάθε θέατρο τώρα έμφανίζεται και ένας θίασος πού καμώνεται πώς απευθύνεται στό παιδί ένώ δέν κάνει τίποτε άλλο από τό νά δεκαρολογεί, νά έκμεταλλεύεται τή δίψα πειδιών και γονιών γιά θέατρο ή νά λύνει ημεραλδαματικά προβλήματα άνεργίας τών ήθοποιών.

Βέβαια είναι ένα κέρδος τό γεγονός πώς τό παιδικό θέατρο πέρασε στά χέρια τών έπαγγελματιών και λίγο — πολύ έλειψε έκείνο τό κακόγουστο φαινόμενο τών «θιάσων μέ παιδιά», φαινόμενο άντιπαιδαγωγικό και γι' αύτό έπικινδυνο. Κάποιοι άτομες συγκέντρωναν κάτι παιδάκια μικρομέγαλα, έπειθαν κάποιους γονιούς «καραφάνταλα», πού έλεγε ή γιαγιά μου, και περιέφεραν κάτι θλιβερά μπουρδολογήματα, μέ βελούδα και δργάντζες, πριγκήπισσες και πρίγκηπες, νεράϊδες και έλεεινά ζωάκια. Χειροκροτούσαν οι παπούδες, οι μανάδες, οι νονοί και οι θείτσες και σκάζανε από τό κακό τους οι γειτόνισσες πού τό δικό τους βλαστάρι είχε μείνει έξω τού νυμφώνος.

Τό θέατρο γιά παιδιά είναι έργο παιδείας και αίσθητική άγωγή ίσως ή πιό ύπευθυνη θεατρική λειτουργία. Προϋποθέτει γνώση τής ψυχολογίας τού παιδιού, γνώση τής θεατρικής τέχνης σέ βάθος, άγαπη γιά τό παιδί, έμπιστοσύνη στή φαντασία του, άπειρη κατανόηση γιά τίς πρωτοβουλίες του και παράδοση άνευ όρων στή δεκτικότητά του.

Όδεύει ήδη πρός τό τέλος τής πρώτης δεκαετίας ή προσπάθεια τής κ. Ξένιας Καλογεροπούλου φέτος ή πείρα της, ή καλαισθησία της, τό γούστο της, ή βαθιά τής έγνωση γιά τίς προτιμήσεις τού παιδιού, ή πί-

στη τής στήν άπυθμενη δημιουργική του συμμετοχή στή θεατρική σύμβαση, τήν άδηγησα, σέ ένα «καθαρό» θέατρο. Ο αύτοσχεδιαστικός οίστρος, ή ποιητική άφαιρεση, ή πλήρης σύμβαση, ή χωρίς δρια, τό τολμηρό θέμα και ή συνεχής προσπάθεια τό παιδί νά μετέχει στά δρώμενα, νά τά συντηρεί, νά τά προκαλεί και νά τά διαμορφώνει έφτασε σέ μια αίσθητική τελειότητα τό έργο, μια διασκευή τής ίδιας τής κ. Καλογεροπούλου άπό ένα άμερικάνικο κείμενο, έχει τόν τίτλο «Παπαρούνα, πα παρούνα» και άποπειράται

— Τού —  
**Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ**

τή μύηση τών μικρών παιδιών στό μυστήριο τής δημιουργίας. Λιτά σκηνικά, λειτουργική χρήση τών άντικειμένων, άντιρεαλιστική ύποκριτική, καίριος και άνοιχτός στήν έπικοινωνία είναι τά γνωρίσματα πού προσδιορίζουν ένα ύπευθυνο θέατρο γιά τό παιδί· ένα θέατρο πού τέρπει διδάσκει και διαμορφώνει συμμετοχικούς θεατές.

Μέ τήν ίδια συνέπεια ή «Παιδική σκηνή» τού θέατρου «Έρευνας» παρουσιάζει τό μαγικό έργο «Η Έλενη και τά χρωματιστά όνειρά της» τών κ.κ. Ποταμίτη και Μητσάκη γιά μεγαλύτερα παιδιά τό έργο έχει σοβαρό και ύπευθυνο σύγχρονο προβληματισμό και πότε — πότε ένα διδακτισμό πού δέν παρασύρεται ποτέ από τή στειρότητα και τό δασκαλίκι. Έδω τό ύφος άκολουθει τήν παιδική έπιθεώρηση, τά «κνούμερα» έχουν μιάν αύτοτέλεια πού στηρίζεται πάνω στή μουσική φαντασία και στήν αύτοσχεδιαστική ίκανότητα τών ήθοποιών. Η σκηνοθετική και είκαστική φροντίδα είναι ισάξια μέ τό θέατρο γιά μεγάλους, η σπαστάλη τών μέσων άρσειδώλευτη και ή αφοσίωση σχεδόν ιεροποστολική.

ΤΟ ΒΗΜΑ  
Τετάρτη 11/2/81

## ΚΡΙΤΙΚΗ

Στή Θεσσαλονίκη είδα πρόσφατα δυό άξιόλογα θέαματα γιά παιδιά. Η «Παιδική σκηνή» τής «Τέχνης» παρουσιάζει μιάν άξιοσημείωτη διασκευή από τήν «Οδύσσεια» πού μετέφερε από τά Γαλλικά ό. κ. Νικηφ. Παπανδρέου. Ο σκηνοθέτης κ. Κόλιν Χάρρις έστησε ένα εύφονταστο θέαμα, γεμάτο εύρηματα, χυμούς, ρυθμούς και οίστρο. Έδω ή γνωστή «ιστορία» δίνει τήν εύκαιρια νά χρησιμοποιηθεί κάθε θεατρική σύμβαση, νά καλπάσει τό τέχνασμα και νά γοητεύσει τό «μέσον». Δέν ξέρει κανείς τί νά πρωτοθαυμάσει: τό γλέντι πού γίνεται στή σκηνή ή στήν πλατεία.

Η «Οδύσσεια» είναι από τά σημαντικότερα έπιτεύγματα τού παιδικού θεάτρου στόν τόπο μας.

Στή Θεσσαλονίκη έπισης ό σκηνοθέτης τού κινηματογράφου κ. Κώστας Αριστόπουλος μέ τήν ένισχυση τής Αγροτικής Τράπεζας και τής ΠΑΣΕΓΕΣ έστησε μιά παιδική σκηνή μέ άξιολογο ήθος. Μόλο τό άσθενικό κείμενο, τό θέαμα έχει εύρηματα, αίσθητικές λύσεις και άνετη ροή. «Τό μαγικό σπίτι τού Τάκη Τσίμπου» δίνει τήν εύκαιρια στό σκηνοθέτη νά κάνει μιά δημιουργική μείζη χορού, ταχυδακτυλουργίας, φαντασμαγορίας και θεατρικής σύμβασης μέ αίσθητικούς περισσότερο, παρά διδακτικούς στόχους.

Τέσσερις παραστάσεις μέ κύρος πού συνιστούν ένα μέρος από τή σπουδαία αποστολή πού κάποιοι ένημερωμένοι άνθρωποι στηκώνουν μέ κέφι στίς πλάτες τους μέσα σέ άντισσες συνθήκες.

Δέν ξέρω πολλές παραστάσεις γιά μεγάλους νά έχουν τόση εύθυνη γιά τούς θεατές τους, όση αύτές οι τέσσερις και πιθανόν και λίγες άλλες πού, όταν τίς δώ, θά σπεύσω νά τίς καταγράψω. Άν τέτοιες προσπάθειες βοηθηθούν, δέ θά άργησε η ώρα πού οι δεκαρολόγοι θά χρειαστεί νά άλλάξουν έπαγγελμα.